

WINKELLEN IN EEN WEILAND

DE FRIESE STREEKMARKT



Op het weiland bij haar boerderij in het Friese Gaasterland organiseert Rixt Siersma met haar man Arjan, zus en twee vriendinnen sinds vorig jaar de Friese Streekmarkt. Het doel: producenten van streekproducten en bewoners met elkaar in contact brengen. Het is een groot succes. Neem alleen al de locatie. In welke winkelstraat zie je groene landerijen, koeien en schapen op de achtergrond?

TEKST CORINE KOOLSTRA PRODUCTIE FEATURES & MORE STYLING WILMA CUSTERS FOTOGRAFIE RENEE FRINKING





Meer dan twintig kramen staan er op het weiland. Dicht bij elkaar voor een knus sfeertje en alle kramen zijn mooi gestyled.



FLINKE FAIR

Rixt organiseert in haar achtertuin op 27 en 28 juli ook de Flinke Fair. Tussen de appelbomen staan kramen met brocante, antiek en retrovintage spullen. Ook kun je er genieten van een wijntje, het door Rixt gemaakte gebak of luisteren naar een levende jukebox. Rixt: "Ik selecteer de deelnemers op creativiteit en authenticiteit. Dat kunnen bijvoorbeeld bijzondere webwinkels zijn, die nu live hun spullen tonen, maar ook mensen die thuis de prachtigste dingen maken."

Info: www.itflinkeboskje.nl.



Het is een flinke klus, het organiseren van de Friese Streekmarkt. 15.000 flyers heeft Rixt Siersma langsgebracht bij hotels en winkels in de omgeving van haar Friese woonplaats Hemelum. Alles om ook dit tweede jaar van de Friese Streekmarkt tot een succes te maken. Toch is er op haar gezicht geen spootje stress te bekennen als ze op haar laarzen tussen de kramen op het weiland voor haar boerderij doorstapt, een doos kakelverse eieren in de hand.

Vorig jaar kregen zij, haar zus Claartje en haar vriendinnen Anne en Maamke het idee om een streekmarkt op te zetten. Rixt: "We delen een passie voor lekker en eerlijk eten. We hebben al een tijdje ons eigen 'tafeltje-dekje'-systeem. Om de week leveren we bij elkaar een lekkere maaltijd af die ieder dan met haar eigen gezin kan opeten. Ideaal, want op die manier hoef je als werkende vrouw maar één keer in de vier dagen te koken."

De vrouwen merkten dat ze voor de beste ingrediënten niet ver hoefden te zoeken. Fruit, groente, vis, kaas, ambachtelijk vlees: alles was in de omgeving te koop. "Alleen lopen boeren niet echt te koop met wat ze aanbieden en hebben klanten niet altijd zin om voor elk product naar een ander adres te gaan. Wij wilden producenten en consumenten graag samenbrengen. Een streekmarkt leek ons de beste manier."

Schapenmelkyoghurt

Vorig jaar organiseerden de Friese moeders vijf streekmarkten. Dit jaar zijn dat er vanwege groot succes zelfs zes. Het was in het begin wel moeilijk om de producenten over te halen, vertelt Rixt. "Onder andere omdat ik de streekmarkt op zondag wilde organiseren. Maar zo'n markt móet op zondag. Alleen dan hebben mensen tijd om eropuit te trekken. Hier kun je aan lange tafels zitten met een stuk huisgemaakte rabarberplaatcake, kinderen kunnen meedoen aan workshops of lekker in het weiland spelen. Voor de mannen is er een worstje en een biertje en natuurlijk kun je er je inkopen doen."

Vanachter de kraam van Schapenkaasboerderij Tusken Bosk en Mar geeft Mieke Haarsma toe dat ze vorig jaar niet direct stond te springen van enthousiasme bij het idee van een streekmarkt. "Zondag is onze enige vrije dag, dus daar zijn we zuinig op. Toch besloten we het één keer te proberen en we hebben daar geen spijt van gehad. Neem alleen al de locatie. In welke winkelstraat zie je groene landerijen, koeien, schapen, vogels en zeilbootjes op de achtergrond? Op deze markt komen bovendien mensen die belangstelling hebben voor eerlijke producten. Dat stimuleert je in je werk. Op een markt hoor je ook wat mensen willen. Vorig jaar vroeg een man ons bijvoorbeeld of we ook yoghurt van schapenmelk konden maken, omdat zijn dochtertje allergisch was voor koemelk. Dat zijn we toen gaan uitproberen. Nu maken we speciaal voor de streekmarkt schapenmelkyoghurt, die verrassend lekker is. Veel milder en zachter van smaak dan gewone yoghurt."

Geen concurrentie

Meer dan twintig kramen staan er op het weiland. Dicht bij elkaar voor een knus sfeertje en alle kramen mooi gestyled met juten rokken. Rixt: "Ik weet het, op een Franse boerenmarkt zijn die kraampjes ook niet zo mooi aangekleed. Maar hé, we staan niet op een oud marktplein, waarop



Rixt met haar vriendinnen Anne, Maamke en zus Claartje. “De markt levert meer energie op dan we erin stoppen. Het is echt een familie- en vriendending.”



LEZERSAANBIEDING!

Ook naar de Friese streekmarkt? Lezers van Buitenleven betalen op vertoon van deze reportage voor een juten streekmarkt tas met inhoud € 12,50 (waarde ca. € 25,-).

In de tas zit onder andere chocolade van Koldewijn uit Hindeloopen, schapenkaas van Tusken Bosk en Mar, een Fryske sûkerbôle, een potje jam of chutney van Pim Hoekstra en Friese droge worst van Graasvlees.nl.

de dorpelingen *jeu de boulen*. We staan hier midden op een weiland, dus moet je zo'n markt mooi stylen met bijvoorbeeld grote banken, boeketten, grote potten met kleurpotloden, krijtborden en manden.

Ook de deelnemers selecteert Rixt met zorg. Het moeten ambachtslieden zijn of producenten van streekproducten. Ook streeft ze naar variatie in het aanbod: van elk product het liefst maar één aanbieder. Directe concurrentie is er dus niet. Hierdoor hangt er een sfeer die altijd goed en positief is, vindt Paul Koldewijn van Chocolaterie Koldewijn uit Hindeloopen. Hij verkoopt zelfgemaakte chocoladeproducten, in bonbondoosjes versierd door zijn schoonvader, een Hindelooper schilder. “De markt is een groot succes. Zoiets bestond nog niet in de omgeving. Ik hoor vaak van bezoekers dat ze niet wisten dat onze streek zoveel producten had.” Herre Fokkema, die Molkwarder stamfakkels verkoopt, merkt ook dat zijn producten bekender worden. “Wij verwerken hout van Staatsbosbeheer uit de Gaasterlandse bossen tot stamfakkels, stamtafels en openhaardhout. We maken dus echte streekproducten. De verkoop is via de streekmarkt duidelijk omhoog gegaan.”

Gerookte paling

Voor de verkoop hoeft palingroker Otte Bajema het niet te doen. Hij is palingvisser op de Fluessen en naar deze paling is meer vraag dan hij kan en mag vangen. Waarom hij dan wel op de markt aanwezig is? “Ik merk dat mensen het geweldig vinden dat ik nog een oud ambacht uitoefen. Maar ik vind het zelf ook gewoon leuk om er even tussenuit te zijn in eigen omgeving.”

De klanten en de sfeer, die doen het hem voor veel deelnemers, zegt Joke Ensing die onder de naam Graasvlees.nl droge worst aanbiedt van eigen biologische vleeskoeien. “En natuurlijk de erg leuke gastvrouwen en -mannen.”

Rixt kan haar relaxte houding op de markt wel verklaren. “De markt levert meer energie op dan we erin stoppen. Het is echt een familie- en vriendending. We doen alles met vrijwilligers. Mijn vader helpt mee, mijn zusje met vriendinnen uit Amsterdam, mijn zwager en natuurlijk onze mannen. Er heerst een enorme saamhorigheid. Massaal hoeft het niet te worden. We hopen vooral dat er verbindingen ontstaan in de streek.” ♣

INFO

De Friese Streekmarkt vindt in 2013 nog plaats op 7 juli, 4 augustus, 1 september en 6 oktober.
Tijd: 10-17 uur. Adres: Flinkboskje 2 in Hemelum.
Meer info: tel. 06-23351180, www.itflinkboskje.nl en <http://hemelsestreken.blogspot.nl>.